

## Eerste herdenking Karel Cogge.



Op 11Okt2015 werd ik uitgenodigd door de N.V.M.B.B. v.z.w. (Nationale Vereniging Miliciens en Beroepsmilitairen van België) Afdeling De WESTHOEK

De RV was om 1000Hr op de parking van het zwembad van Veurne. Een half uurtje later dus om 1030Hr ging de stoet vertrekken naar de Sint-Walburgakerk via de Grote markt. Aangekomen om 1010Hr was het al zoeken om een plaatsje voor je voertuig. Op de parking krioelde het van vaandeldragers(48) en leden N.V.M.B.B.

Na wat handjes te schudden en de verantwoordelijke te vinden werd mijn vrouw en ik naar nog twee andere militairen vergezeld. Enkele politie commissarissen van de regio waren ook vertegenwoordigd. De verbazing was des ter groter daar ze merkten dat ik daar als Reservist aanwezig was. Even dachten ze dat ik de Provincie Commandant vertegenwoordigde. Al snel werd het duidelijk dat de Kapt van het KMS kwam en in Waregem woonachtig was. De Adjt was van de basis Koksijde en woonachtig te Diksmuide.

Op het afgesproken uur van 1030Hr zette de stoet zich in beweging. Voorafgegaan door een doedelzakspeler, vaandeldragers, prominenten, genodigden en aanwezigen sloten de stoet.

Eénmaal aangekomen in de kerk kreeg iedereen van de prominenten een plaats toegewezen. Wij, Martine en mijzelf, zaten op de derde rij vooraan. De eerste rij bleef leeg. Voor wie? Het stadsbestuur? Nee net voor de Heilige Mis startte kwam de enige echte Provincie Commandant ons vergezellen. Tijdens de viering werd een nieuw vaandel van de N.V.M.B.B. – Afdeling Westhoek gewijd.

Nadien trokken we terug in stoet naar het monument Karel Cogge waar er bloemen werden neergelegd door bepaalde autoriteiten.

Na het officiële gedeelte werden we uitgenodigd op een receptie waar er nog een paar toespraken werden gehouden.

Zie ook facebook MILITAIR COMMANDO PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Mario WAEYAERT

Cdt(R) MOTK