

Prijsuitreiking fotowedstrijd “Nooit meer oorlog” aan het vierde en vijfde leerjaar basisschool Sint-Joris (Menen)

Op woensdag 20 juni namen 35 leerlingen uit het vierde en vijfde leerjaar van de basisschool Sint-Joris uit Menen een boekenbon van 250 euro in ontvangst, uit handen van de gedeputeerde voor cultuur en onderwijs, Gunter Pertry.

De basisschool uit Menen won de fotowedstrijd in het kader van “Nooit meer oorlog”, een project van de provincie West-Vlaanderen, het Militair Commando West-Vlaanderen en het Diksmuidse stadsbestuur.

De fotowedstrijd vond plaats op 08 november 2011. Op die dag bezochten 88 leerlingen uit verschillende scholen, waaronder leerlingen uit de Sint-Joris basisschool uit Menen, maar ook uit de gemeentelijke basisschool uit Sijsele-Damme, het BSGO “Regenboog” uit Ingelmunster en het GO ‘t Wilgenhof uit Vlamertinge, gedurende een dag de oorlogsrelicten in de buurt van Diksmuide. De klassen dienden aan de hand van foto’s verschillende vragen over hun daguitstap te beantwoorden. De Sint-Joris basisschool had het meeste aantal antwoorden goed.

De leerlingen bezochten er onder andere de Duitse militaire begraafplaats in Vladslo, de Belgische militaire begraafplaats in Keiem, de Dodengang en de Ijzertoren in Diksmuide.

Vier jaar geleden ging de Provincie samen met het Militair Commando West-Vlaanderen van start met het project “Nooit meer oorlog”. In een samenwerking met enkele vrijwilligers en het stadsbestuur van Diksmuide sloegen de partners de handen in elkaar om een projectweek uit te werken voor lagere scholen in de provincie West-Vlaanderen. Dankzij de financiële steun van het stadsbestuur van Diksmuide en de Provincie werd het mogelijk om een aantal klassen een daguitstap in Diksmuide aan te bieden.

Een daguitstap die door de kinderen als onvergetelijk bestempeld wordt. Dankzij dit project krijgt WO-I meer en meer een gevoel en een gezicht. De vergeten oorlog wordt minder en minder vergeten...

Bijzondere dank gaat ook naar het bestuur en leden van de Groepering ReserveMilitairen West-Vlaanderen en van Mars en Mercurius Brugge-West-Vlaanderen.

Het project werd educatief en pedagogisch uitgewerkt door basisschool Mozaïek uit Sint-Kruis Brugge.

Tijdens de prijsuitreiking werd er eerst een verwelkomingswoord uitgesproken door de Schepen van Onderwijs van de stad Menen.

Daarna kwam de gedeputeerde aan het woord. Hij feliciteerde de kinderen van het vierde en vijfde leerjaar. Hij stond efkens stil bij “Menen tijdens WO-I”.

Daarna overhandigde hij de boekenbon van 250 euro.

Tot slot vertelden 3 leerlingen hun ervaringen die zij opgedaan hadden tijdens dit bezoek.

Indrukken die nogmaals het belang aantonen van ons gezamenlijk project. Een project waar we allemaal samen terecht fier mogen op zijn !

De indrukken van Emmy indrukken wil ik jullie niet onthouden :

"De oorlog in Diksmuide"

Vroeger was er oorlog in Diksmuide, met de naam : De Eerste Wereldoorlog. En wij mochten naar Diksmuide, om te zien hoe erg het was in die vroegere tijden. We zagen daar veel dingen : het geluid van bommen, hoe een soldaat gekleed was, de wapens, de ondergrondse gangen, en hoe ze sliepen. We zagen ook heel veel mensen die gestorven waren door die oorlog, allemaal soldaten.

Er kwam ook iemand een verhaal vertellen over een soldaat en zijn vriend Joris. In het verhaal was hij heel dapper en Joris moedigde hem aan om mee te gaan in de oorlog. Ze waren bijna over de rivier, zodat ze veilig konden zijn, maar juist op dat moment was er een bom die ontplofte en die bom raakte Joris. Joris was dood !

Er waren ook 2 mooie standbeelden op een Duits kerkhof. Dat waren een man en een vrouw die treurden om de dood van hun zoon.

In de Dodengang mochten we doen alsof we ook in die tijden waren en Karrewiet heeft ons gefilmd. Wij kwamen toen ook op de televisie ! Wij zijn ook in de IJzertoren geweest. Helemaal van boven ! Je kon heel ver kijken. We hadden een heel groot uitzicht.

Er stond ook AVV-VVK : Dit betekent : Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus.

Dat stond ook op de oude toren, maar die was gebombardeerd. Na deze indrukwekkende uitstap moesten we toch terug naar school. Maar nu weten we wel hoe erg het was en hopelijk gebeurt dit nog niet eens !

Een van de kinderen is het dochttertje van de stadssecretaris van Menen. Vermeldenswaard is het feit dat haar mama de Canadese nationaliteit heeft en van jongsaf in Canada ondergedompeld werd in herinnerings- en herdenkingseducatie WO-I.

Daarna zongen we nog samen het marslied van het 24^{ste} Linieregiment "O Grote Beer".

De aanwezigheid van ouders, prominenten, journalisten en bestuursleden van Mars en Mercurius – Ronny Vermeersch en Rudolf Leplae - werd enorm gewaardeerd.

Kolonel Vlioger Rudy Theys, Militair Commandant Provincie West-Vlaanderen, Commandant Karen Hinoul, Protocol-Officier Militair Commando West-Vlaanderen, Frederik Demeyere, coördinator netwerk "Oorlog en vrede in de Westhoek", François Crépain, Voorzitter M&M Brugge-West-Vlaanderen, LtKol(Res) Peter Pattyn, voorzitter GRMWV, directeur basisschool Mozaïek Joost Dendooven en Cindy Baekelandt, stad Diksmuide lieten zich verontschuldigen.

Mijn bijzondere dank gaat ook naar Emmely Boudry, deskundige WO-I, netwerk "Oorlog en vrede in de Westhoek" en Dorine Cuvelier, dienst Cultuur Provincie West-Vlaanderen voor de vlekkeloze organisatie van deze prijsuitreiking en persconferentie op kindermaat.

Want hoe lekker waren de mini- hamburgertjes niet ...

Stefaan Vergaerde