

Familiedag GRWV op 20 sep 2014

Een dertigtal moedigen hebben gevolg gegeven aan het oproepingsbevel om zich ten laatste om 0830 hr te melden in de basisschool Mozaiek te Sint-Kruis Brugge. Het eerste deel, tot tien uur, wordt besteed aan een smakelijk ontbijt waarbij gezellig bijpraten met de vrienden, welke we reeds een tijdje niet meer hadden ontmoet, aan de orde is .

Aansluitend wordt men in SINT-Kruis, met een plaatselijk gids langs de graven, monumenten en gedenkstenen, die herinneren aan WO I, geleid waarbij steeds een uitgebreide en alles omvattende uitleg wordt gegeven door Johan DUYCK onze gids. Als ondervoorzitter van Brugs Ommeland vzw Kon Heemkundige Kring M. Van Coppenolle is hij zeer begaan met de geschiedenis van Brugge en zeer goed op de hoogte van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren 14-18.

Op het oud kerkhof rond de kerk en ook op het nieuw kerkhof liggen tal van mensen die een grote rol hebben gespeeld als militair tijdens WO I, alsook burgers die door hun inzet mensenlevens hebben gered of door het doorspelen van informatie het militair commando grote diensten hebben bewezen. Jammer genoeg werden er ook opgepakt en door de Duitsers gefusilleerd. Na deze leerrijke wandeling in Sint-Kruis wordt de gids bedankt voor zijn uitgebreide en boeiende uitleg waarna het om 1130 hr aanschuiven is voor de tweede maaltijd. Als tweede maaltijd wordt soep bedeed in de ons wel bekende gamel en ondertussen geeft Marc de briefing over de namiddag activiteit.

Een korte verplaatsing brengt ons naar het oud militair hospitaal in de Peterseliestraat te Brugge waar de ploegen gevormd en de onderrichtingen verdeelt worden. Met tussen pozen van een tiental minuten worden de patrouilles op pad gestuurd met een routebeschrijving in de ene hand en een bundel met foto's en vragen in de andere. Didier en mezelf maken deel uit van de ploeg die het laatst vertrekt, wat ons de tijd geeft om alles voordien reeds grondig te bestuderen en voor het vertrek reeds enkele vragen op te lossen. We zijn ook bijzonder goed voorzien van stadsplannen en ander materiaal om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

De omloop van een achttal kilometer is minutieus beschreven. De organisatoren hebben er duidelijk veel werk ingestoken om ons zeker niet verloren te laten lopen. Tevens zijn de aandachtspunten gecommuniceerd wat de wandeling zeer leerrijk maakt. Het is Brugge zoals men het niet kent en volledig gefocust op WO I en het militair verleden van de stad. Monumenten en gedenkplaten bij de vleet, teveel om op te noemen. De braderie en rommelmarkt in de stad heeft waarschijnlijk nog meer volk naar Brugge gelokt dan normaal, men kan er in bepaalde straten spreekwoordelijk op de koppen lopen. De plaatsen van de foto's, waarbij vragen te beantwoorden zijn, neemt nogal wat tijd in beslag en op plaatsen die anders niet toegankelijk zijn zoals de militaire kapel wordt wat meer aandacht besteed waardoor het vooropgestelde eind uur niet gehaald zal worden door alle ploegen.

In het hof van Bladelin krijgen we na de uitleg over het gebouw vier pralines voorgeschoteld om te proeven en de smaak van de vulling te raden. Didier werkzaam in deze branche is een welgekomen hulp in deze materie. In de turnzaal van de rijksnormaalschool HOWEST, die tijdens de WO I dienst deed als verpleegzaal is dan weer een andere test waarbij we vier Brugse biersoorten dienen te herkennen.

Een andere activiteit op mijn agenda noopt mij de ploeg vroeger te verlaten om mijn volgende afspraak te halen en schrijft Didier de rest van het verslag.

Een dik half uur voor het einde dient Gilbert ons te verlaten. De agenda van een gepensioneerde is steeds overvol, dus stappen wij het laatste eindje met ons 3 verder.

Onze ploeg stapt het parcours verder af in de hoop nog een foto van de vragenlijst te herkennen en de bijhorende vragen op te lossen natuurlijk.

Ondertussen hebben we al de melding gekregen dat de plechtigheid iets later zal beginnen en dat iedereen mag binnenkomen.

Wij stappen, net voor de aanvang van de plechtigheid, als laatste ploeg binnen.

“Opdracht primeert” en zo hebben we de volledige wandeling afgestapt.

Aan het monument van 4 – 24 Li, staat onze Nico, met de verenigingsvlag, geflankeerd door de vaandeldrager van de verbroedering 4 – 24 Li. Stefaan, in Sdt WO I tenue en een Duits WO I figurant vervolledigen het rijtje.

De andere leden en hun familie / vrienden staan in een halve cirkel voor het monument. Marc neemt het woord, de Last Post weerklinkt en de plechtigheid wordt verder in goede banen geleid. Onze voorzitter, Peter, bedankt na zijn speech, iedereen voor zijn aanwezigheid en de organisatoren voor hun inzet. Bloemen worden neergelegd en het vaderlands lied sluit deze intieme plechtigheid af.

Iedereen maakt de verplaatsing naar "Het Fort van Beieren" om met een BBQ deze geslaagde dag af te sluiten. Iedereen denkt al aan de heerlijke aperitief die de avond moet inzetten.

Stefaan dacht daar natuurlijk anders over! Hij had nog een rondleiding voor de geïnteresseerde in petto.

Een 2 kilometer lange wandeling, waarin onze gelegenheid gids, het fort in zijn gloriejaren probeerde te reconstrueren. Via verschillende paden konden we dit stukje geschiedenis beetje per beetje ontdekken.

Uiteindelijk kunnen we na dit extraatje het glas tegen onze droge lippen duwen, om een deugddoende slok van wat gerstenat naar binnen te gieten.

Tijdens deze aperitief, aangeboden door de groepering, worden de resultaten van de fotozoektocht medegedeeld. Ploeg 5, die als laatste vertrok, kon de beste papieren voorleggen en wordt afgetekend 1^e.

Als afsluiter kan iedereen genieten van een zeer uitgebreide en lekkere BBQ.

De afwezigen hadden weer ongelijk!

Bedankt aan alle organisatoren, begeleiders, figuranten, ... voor deze mooie dag.

Didier en Gilbert